

Jaargang 12 nummer 40
maart 2024



DE MANTEL





Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Pastoor Theo
- 4 Pastor Callistus Offor
- 6 Van het parochiebestuur
 - Familiepastoraat
- 8 Liturgische kalender
- 10 Uit de parochie
- 11 Van de geloofsgemeenschappen
- 15 Contactgroepen Rondom de Torens
 - Parochiestatistiek
- 16 De Mantel in beeld



Redactie

- De lente is gearriveerd! Samen met mijn kleindochters in de auto, op weg naar school, noemen we alle lentebloemen die we zien en bewonderen we de prachtig in roze en wit uitgedoste bomen. Wat een schoonheid! Geniet u daar ook zo van? De natuur die dood leek en met zoveel pracht en praal uitbarst? Mijn kleinkinderen en ik praten er al lang van tevoren over. Een wonder is het, elk jaar weer.
- Een ander wonder staat ons ook nog te wachten, na de dood van Jezus aan het kruis op Goede Vrijdag, herdenken we het wonder van zijn verrijzenis op Paaszondag. Natuurlijk zijn er tijdens de Goede Week vele vieringen die al eerder gepubliceerd zijn. Maar u vindt deze ook nog in deze Mantel, samen met ander nieuws uit onze parochie.
- Namens de redactie wens ik u een Zalig Pasen!
- Annemarie Emmen



Contact

Secretariaat - Parochiecentrum -
 Pastorie Heilige Martinus
 Kerkstraat 10
 5431 DS Cuijk
 tel. 0485-312555
 email: info@martinuscuijk.nl
 twitter: @MartinusCuijk
 website: www.martinuscuijk.nl
 facebook:
 Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
 Rekeningnr nieuwe parochie:
 (NL67RABO) 01774 93 232
 Het parochiecentrum is op werkdagen
 bereikbaar van 9.30 uur - 12.00 uur.



Colofon

- Dit parochieblad is in een oplage van 800 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus.
- Kopij voor het volgende nummer kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.
- Redactie: Annemarie Emmen
- Opmaak: Miriam Janssen



feest: God deed Jezus opstaan uit de dood. Zijn eigen Zoon gaf hij voor ons, door lijden en dood heen, nieuw leven, opdat ook wij leven zouden hebben. Een geloofsuitspraak die niet eenvoudig is. Opstaan uit de dood overstijgt ons denken en redeneren, maar kan wel ons geloof en gevoel aanraken, want wat is er mooier dan te mogen beseffen dat de dood niet het einde is.

Als christenen vieren wij een opstandingsgeloof, een verrijzenisgeloof dat ons telkens opnieuw toekomst wil bieden, door problemen en moeilijkheden heen. Ik wens u daarom voor Pasen toe, dat u telkens opnieuw op mag staan, een toekomst tegemoet die de moeite waard is!

Zalig Pasen.

Vicararis Theo Lamers,
pastoor parochie H. Martinus

Aan de ontmoetingsdagen in Toledo als voorbereiding op de Wereldjongerendagen in 2008 in Madrid heb ik een paar goede (priester)vrienden overgehouden. Sinds ons contact vanaf 2007 hebben we elkaar diverse malen in Nederland en Spanje ontmoet. Afgelopen zomer bood dat dan ook de gelegenheid dat we opnieuw met een grote groep jongeren onderweg naar de WJD in Portugal in Toledo te gast mochten zijn.

Gelukkig spreken mijn vrienden goed Engels, dat maakt communicatie ter plaatse of via Whatsapp erg makkelijk. Als ik bij hun ouders op bezoek kom is het wat lastiger. Als ze heel langzaam en duidelijk praten, kom ik met mijn zeer beperkte Latijn, Frans en Italiaans best tot enig begrip van het Spaans. Maar zodra mama haar gewone tempo van spreken gebruikt kan ik er geen kaas meer van maken. En ondanks de aansporingen is dat langzame tempo heel moeilijk, begrijpelijk!

Het heeft mij er toe aangezet om te proberen in de vrije momenten een heel klein beetje Spaans proberen te leren. En zoals dat tegenwoordig gaat: met een app op de telefoon of tablet: Spaans - Engels. U moet zich er nog niets bij voorstellen, het niveau is nog zeer laag, maar afgelopen week kwam ik met grote regelmaat het werkwoord "levantarse" wat "opstaan" betekent. Alleen als je dan verder gaat kijken, is het niet "ik sta op", maar "yo me levanto", letterlijk vertaald: "ik sta mij op", wat wij in het Nederlands dan weer niet zo kennen.

Met Pasen zingen we het vaak "De Heer is waarlijk opgestaan". We zouden met het Spaanse "levantarse" ons af kunnen vragen: wie deed de Heer opstaan? En daarmee komen we bij de kern van ons Paas-

Beloken Pasen

Hoe ongelovig was Thomas? Hieronder een -voor mij indrukwekkende- interpretatie in de vorm van een gedicht.

GEDICHT

*Daar staat hij, Thomas,
gebroken, ontredderd, eenzaam,
zonder antwoord.*

*Hij staat daar als iemand
bij de dood van een kind,
uitzichtloos en verslagen,
met ogen die nergens naar kijken.
Ze moeten hem niets meer wijsmaken.
Met eigen ogen heeft hij zijn vriend
zien hangen aan het kruis, dood.*

*Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten.
Het achtervolgt hem,
hij droomt ervan,
schrikt ervan wakker.*

*Het zal je overkomen,
je zult je vriend, je hoop,
je alles zien wegbloeden.
De zon is zwart voor hem geworden,
hij heeft het koud gekregen
midden in de zomer.*

*Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen.
Verlaten loopt hij rond in Getsemani.
Hij zoekt hem bij het meer.
Hij gaat de plaatsen na
waar ze samen zijn geweest.
Hij wil hem terug, maar hij weet het,
hij is dood.*

*En dan komt hij thuis bij de anderen.
Ze zeggen, Thomas jongen toch,
hij is hier geweest, hij leeft.
Je moet me niets meer wijsmaken,
roept hij ontredderd,
IK WIL HEM ZIEN !!!*



Opstandingsverhaal:

Geloven in het ongelooflijke

De paastijd breekt weer aan. Voor ons als pastores de drukste en plechtigste periode van het jaar. Hoewel de meeste mensen Kerstmis vieren, betekent Pasen meer voor christenen dan Kerstmis. Als Kerstmis een tentamens is, dan is Pasen het eindexamen. Met Pasen worden we opnieuw herinnerd aan de dingen die het fundament van het christendom vormen. Dit begint met de Goede Week op Palmzondag. Veel mensen willen op zijn minst meedoen om een palmtak mee naar huis te kunnen nemen. De palmtak staat onder andere voor vrede. Als kind leerde ik dat als je te maken krijgt met oorlog of rellen, je het makkelijkst kunt ontsnappen door een palmtak op te steken. Er wordt gezegd dat “niemand je zal aanvallen als je een palmboom omhoog houdt”. Toen we op de basisschool zaten, werd ons verteld dat we palmtakken moesten vasthouden als er een gewelddadige opstand was. Zo zouden de relschoppers ons geen kwaad doen.

Afgezien van Palmzondag zit de Goede Week vol met drama's die zeer indrukwekkend zijn. De film *Passion of the Christ* werd een kassucces door de manier waarop het de gebeurtenissen in de Goede Week laat zien. Dit jaar wordt in Handel, het dorp waar ik woon, de Passie van Christus opgevoerd en de kaartjes zijn al uitverkocht. De kleine kerk van Handel is al omgebouwd voor de voorstelling met allerlei geavanceerde snuffjes om de uitvoering de moeite waard te maken. Veel mensen zullen er zijn om het live te zien, terwijl nog veel meer mensen het op hun televisie zullen volgen. Het is een eenmalige gebeurtenis en het is de moeite waard. Toch is de grote vraag: geloven mensen het verhaal echt of is het net als andere grote filmverhalen waar mensen naar kijken voor puur vermaak?

Die grote vraag over het paasverhaal is er altijd geweest. Al in de aposteltijd, als de leerlingen van Jezus weigerden de vrouwen te geloven die het gerucht verspreidden (Lucas 24,10-11, Johannes 20,1-10, Marcus 16,8). Het was toen Thomas, die weigerde zich gemakkelijk te laten overtuigen, eiste dat hij zijn handen in de gaten van de spijkers moest kunnen steken voordat hij zo'n verhaal zou geloven (Johannes 20,25). Het was daar toen Saul, de latere Paulus, de christenen vervolgde omdat zij zo'n ongelooflijk verhaal vertelden (Handelingen 8,1-3). Het was toen diezelfde Paulus die door de Atheners werd bespot voor het noemen van zo'n oncontroleerbaar feit (Handelingen 17,32). Het waren daar toen de christenen over de hele wereld werden vervolgd, vooral in Rome, dat later de stad van het geloof werd. Het is er nog

steeds nu het ooit christelijke Europa niet meer gelooft in het verhaal dat ze ooit meenamen naar het duistere continent en zelfs duizenden keren hun bloed vergoten, alleen maar om degenen te overtuigen van wie zij geloofden dat ze in duisternis verkeerden.

Mensen denken vaak dat de uitdaging van het christelijk geloof alleen bestaat in het Westen waar het secularisme diep geworteld is. Het is echter duidelijk te zien dat zelfs in Afrika veel mensen het christelijk geloof in twijfel trekken. Er zijn mensen die verkondigers zijn geworden die het christelijk geloof aanvallen. Er zijn mensen die verkondigers zijn geworden tegen het christelijk geloof en het aanvallen alsof hun succes en vooruitgang afhangt van het falen van het christelijk geloof. Er zijn veel Afrikanen op sociale media zoals Facebook en Tik-Tok wiens pagina's gewijd zijn aan het aanvallen van het christendom. In Nigeria zijn veel mensen openlijk teruggekeerd naar de religie van hun voorouders die ze verlieten voor het christelijk geloof. Velen hebben volgelingen verzameld en gaan rond als verkondigers om christenen ervan te overtuigen dat ze gehersenspoeld zijn door de westerse missionarissen die een ongelooflijk verhaal kwamen verkondigen over een blanke Jezus die voor iedereen stierf en herrees. Sommige van deze moderne verkondigers zijn goed opgeleid, sommigen zijn zelfs radicaal en bereid om te sterven voor hun antichristelijke boodschap. Velen van hen waren vroeger christenen en ironisch genoeg hebben sommigen van hen nog steeds hun christelijke naam. In mijn dorp hebben enkele christenen besloten om deze paastijd te gebruiken om een bijeenkomst te organiseren waar ze christenen zullen onderwijzen, aanmoedigen en nieuw leven inblazen die misschien in de verleiding komen om deze nieuwe verkondigers van de traditionele religie te geloven.

“Niets nieuws onder de zon,” kun je zeggen. Als er “iets nieuw” is voor jou, dan is dat waarschijnlijk omdat je “nieuw bent onder de zon”. Het christelijk geloof heeft altijd te maken gehad met aanvallen en crises, zowel van binnenuit als van buitenaf. De tekenen van de mannen en vrouwen die tegen alle verwachtingen in stand hiel-



den, worden vandaag de dag nog steeds bewaard in de Catacomben en het Colosseum, waar mensen geld betalen om de oude overblijfselen te bezoeken die nog steeds krachtige verhalen vertellen. In de aanloop naar de dood van Jezus wilden de Joden Hem al verschillende keren stenigen. Jezus was nooit vrij van aanvallen en bedreigingen tegen zijn leven. Christenen behoren tot de meest vervolgd in de wereld van vandaag. De christelijke geschiedenis staat evenzo vol met verhalen over pijn, winst, lijden, wonderen, glorie, mislukkingen, modellen, schandalen, sterren, helden, offers, en het verhaal gaat maar door. De eerste keer dat het evangelie van dit geloof werd verkondigd, verwonderden sommige mensen zich erover, bespotten sommigen het, geloofden sommigen het, en toch bleef hun aantal toenemen, zowel in aantal als in kwaliteit (Handelingen 2,12-15). De paastijd is altijd een periode van vernieuwing. Het is een bijzonder moment dat ons de gelegenheid biedt om na te denken over ons geloof en hoe we daarin staan. Het biedt ons de veertig dagen van de vastentijd om ons te oefenen in eenzaamheid, opoffering, stilte en soberheid. Net als de lente bereidt het ons voor op bloei en nieuw leven. Dit kan worden gezien in het symbool van de paaseieren die nieuw leven betekenen. De boodschap van ons geloof is heel eenvoudig. Het is dezelfde boodschap die Petrus bijna gedwongen moest geven aan de niet-Jood Cornelius, van wie Petrus dacht dat hij het niet verdiende om hem te horen. Maar toen Petrus ervan overtuigd was dat de boodschap voor iedereen bestemd was, verkondigde hij de prachtige boodschap door te zeggen;

“Jullie weten dat God Jezus uit Nazaret uitgekozen had. God gaf hem de heilige Geest, en hij gaf hem kracht. Jezus reisde door het land. Hij deed overal goede dingen, en alle mensen die in de macht van de duivel waren, werden door hem genezen. Jezus kon al die dingen doen omdat God hem hielp. Ik en de andere apostelen hebben alles gezien. En nu vertellen wij wat Jezus overal in het land en in Jeruzalem gedaan heeft.

Jezus is in Jeruzalem aan het kruis gehangen. Zo is hij gedood. Maar drie dagen later heeft God hem laten opstaan uit de dood. En God zorgde ervoor dat wij hem konden zien. Niet iedereen heeft hem gezien, maar wij wel. God had ons daarvoor van tevoren uitgekozen, zodat wij erover konden vertellen. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, hebben wij samen met hem gegeten en gedronken. Toen zei hij: ‘God heeft mij rechter gemaakt van de hele wereld. Op een dag zal ik rechtspreken over alle mensen, de levenden en de doden. Dat moeten jullie aan het hele Joodse volk gaan vertellen.’ (Handelingen 10.38-42).

Op basis van historische feiten zou men kunnen concluderen dat het christendom een vervolgd geloof kan blijven tot het einde der tijden. Het zijn misschien geen gewelddadige vervolgingen zoals in Rome of in plaatsen zoals Noord-Nigeria waar christenen dagelijks voor hun leven vrezen. Toch krijgt het christelijk geloof kracht en energie van vreedzame en moeilijke tijden. Het kruis leidt tot de kroon en Goede Vrijdag leidt tot Paaszondag. Als de Heilige Geest het overneemt, worden zelfs de timide harten gevuld met vuur van vrijmoedigheid en wijsheid om woorden uit te spreken die te diep zijn voor oppervlakkige geesten. De zwakken worden gesterkt om leeuwen te trotseren en slangen te vertrappen, want wij hebben geen geest van verlegenheid en vrees ontvangen (2 Timoteüs 1,7). Het is ook een geloofsreis die in stilte wordt ondernomen en die wordt gedemonstreerd door goede werken en het voorbeeldleven van heiligen zoals Moeder Theresa van Calcutta. Het is een leven van keuzes die iedereen moet accepteren of afwijzen, om vrucht te dragen of onverschillig te blijven. Toch delen we de vreugde en blijven we getuigen, zelfs als we zwak en kwetsbaar zijn. Want als we zwak zijn, zijn we sterk, als we arm zijn, zijn we rijk door wat de Heer voor ons heeft gedaan. Zalig Pasen en Pinksteren!

Pastor Callistus Offor





Drie dagen, één feest!

We vieren Pasen 2024.

Witte Donderdag, het laatste avondmaal, deelt Jezus zichzelf in brood en wijn met ons. Zijn lichaam en zijn bloed zijn kracht voor ons leven. Op Goede vrijdag herdenken wij het lijden en de dood van Jezus, God die zijn zoon aan ons geeft om over de grenzen van de dood heen ons een toekomst te schenken. En dan de ochtend van de derde dag, Pasen, ons belangrijkste hoogfeest van het jaar. De verschillende verhalen van wat er die ochtend gebeurt zijn ons wel bekend. De vrouwen bij het graf. De mannen in stralend witte kleden die verkondigen dat Hij verrezen is. Zijn verschijning aan Maria Magdalena die in eerste instantie denkt dat Hij de tuinman is. De angst en aanvankelijk het ongeloof van zijn leerlingen. Zijn verschijning aan de Emmaüsgangers en aan zijn leerlingen. En dan dringt alles pas langzaam tot hen door en verandert het verdriet van de dood in vreugde en verbazing over het nieuwe leven! Als wij Pasen vieren mogen ook wij ons telkens opnieuw verheugen op het Nieuwe Leven, het nieuwe Licht, dat ook ons toekomst wil geven tot over de grenzen van de dood. Zo mogen we Pasen vieren: vol vreugde, vol van nieuw Leven, vol van stralend Licht.

Het pastorale team, het parochiebestuur en de medewerkers van het parochiesecretariaat wensen u allen een Zalig Pasen.



Familiepastoraat

Vorbereiding Eerste Heilige Communie

Het feest komt steeds dichterbij, zondag 2 juni 2024 is het zover.

In de voorbereiding zijn Walt, Fedde, Floor, Maya, Kasper en Tim met een speurtocht door de St. Martinuskerk gegaan. Daarbij hebben ze ontdekt wat er allemaal nodig is voor een doop.

Samen hebben ze het verhaal gelezen waarin Mozes de opdracht krijgt van God om naar Egypte te gaan en de mensen van Israël te bevrijden. God verteld Mozes dat Hij Ik-Zal-Er-Zijn genoemd wil worden.

Bidden en de Goede week zijn de laatste 2 bijeenkomsten geweest. De kinderen hebben het onze Vader geleerd, samen gekeken naar Jezus' verhaal van de Goede week en een Palmpaastok gemaakt.

MarTieners:

Met elkaar 'Rock-Solid'

Een nieuwe club om te ontdekken, verbinden en groeien.

Ben jij tiener (11-15jr)? Dan zoeken we jou volgend schooljaar!

Wanneer: Vrijdag avond!

Hoe vaak: 1 keer per maand!

Wat gaan we doen: Rock Solid avonden.

Rock Solid avonden hebben leuke thema's vol met leuke spellen, leuke gesprekken en heel veel gezelligheid. Binnenkort meer informatie!



Vormselvoorbereiding

De vormelingen hebben zich de afgelopen weken met elkaar verdiept in de Doop, Eucharistie, het Vormsel, het Huwelijk en de Biecht. Op weg naar het Vormsel komt de Ziekenzalving nog aan bod.

Op zaterdag 6 april ontmoeten we nog veel meer vormelingen uit het bisdom tijdens de Power of Fire, een dag speciaal voor alle vormelingen georganiseerd vanuit Jong Bisdom Den Bosch.

Ontmoet Bernadette

Bernadette is een gewoon meisje van 14 jaar, als ze op een dag langs een berggrievtje loopt. Plotseling



hoort ze een zacht geluid. In een grot ziet ze een mooie jonge vrouw staan. Even lijkt het alsof de wereld om haar heen niet meer bestaat. Bernadette ziet alleen nog maar die mooie dame in het wit...

Zo begint het verhaal van de Heilige Bernadette, die in Lourdes Maria zag. Het verhaal ook van de bedevaartsplaats Lourdes, waar zoveel mensen troost vinden, en waar veel mensen ervaren dat de hemel de aarde raakt.

Niet iedereen kan zomaar naar Lourdes, om kennis te maken met dit verhaal, met Maria en met Bernadette. Daarom reist een relik van Bernadette, een stukje van haar gebeente, de wereld rond om als het ware naar de mensen toe te komen.

In april komt Bernadette naar Nederland. Op zondag 28 april, haar laatste zondag in Nederland, is er een middag voor gezinnen in Den Bosch. Alles van Lourdes is daar: een stukje rots, kaarsjes met kapjes, Lourdeswater en natuurlijk de relik van Bernadette. En er is een toegankelijk programma speciaal voor gezinnen in en rond de Sint Jan om Bernadette, Maria en Lourdes te leren kennen. We sluiten af met een uurtje Lourdes, een Mariaviering met een echte lichtprocessie. Meer informatie www.bisdomdenbosch.nl/bernadette.

Wist je dat:

- Het jeugdkoor elk 4e zondag v.d. maand zingt;
- Iedereen welkom is bij het jeugdkoor;
- Ons jeugdkoor in de Sint Jan zingt bij de Power of Fire;
- De parochie een eigen Facebook en Instagram-pagina heeft;
- Die te vinden zijn als: Parochie H. Martinus;
- Pinksteren 50 dagen na Pasen is;
- Met Pinksteren 12 jongens en meisjes het Vormsel doen;
- Er dit jaar 2 vormelingen zijn van buiten onze parochie;
- Er hard gewerkt wordt aan een Familiedag voor de parochie;
- Deze plaats zal vinden op zaterdag 15 juni 2024;

Verbinding en groei.

Na een inventarisatie-periode met de dienst Familiepastoraat van het bisdom 's-Hertogenbosch, gesprekken met jong gehuwden, huwelijksparen, de contactgroepen en enkele ouders van jonge gezinnen in de

zomerperiode, is er dit werkjaar naast de bestaande momenten van Sint Maarten, Palmpasen en de Eerste Heilige Communie, meer aandacht voor de communicanten en vormelingen. Zij namen ons bijvoorbeeld mee in een kerstspel tijdens de Herdertjesviering.

Dit jaar zijn we ook gestart met een nieuw Vormselproject rondom de sacramenten. We zijn ook bezig met de voorbereidingen om als vervolg op het vormsel met MarTieners te starten in het nieuwe werkjaar, een spannend tienerprogramma dat zich richt op het begeleiden van tieners in hun geloofsreis met gesprek, spel en gezelligheid.

Met een aantal ouders zijn we gestart met de organisatie van een speciale dag voor alle gezinnen in onze parochie. Het wordt een dag vol van plezier, ontmoeting, verdieping en vieren. Reserveer alvast **15 juni 2024** in de agenda!

Met veel enthousiasme werken we aan deze ontwikkelingen, en kijken alvast naar het volgende werkjaar, waarbij we ook jouw hulp kunnen gebruiken. We mogen opnieuw Sint Maarten vieren en ons voorbereiden op de Eerste Communie van 2025. We roepen alle gezinnen op om actief deel te nemen aan deze vieringen en om ons te helpen deze momenten van geloofsverdieping en gemeenschap te versterken. Jullie ideeën en beleving zijn van grote waarde.

Familiepastoraat is een gezamenlijke inspanning en we zijn dankbaar voor de steun en toewijding van elke familie binnen onze parochiegemeenschap. Laten we samen blijven groeien in ons geloof en onze banden versterken als één grote familie van christenen.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Patrick (p.meijer@martinuscuijk.nl).





St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden

Stille Zaterdag

Stilte van het graf

Zaterdag 30 maart

Er is deze dag **geen** viering om 10.00 uur

- + 10.30 uur, Martinuskerk Cuijk, Świąconka, zegening van de Poolse paasmandjes

Paaszaterdag

Feest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus

Zaterdag 30 maart

- + 21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Paaswake m.m.v. Creation

Eerste Paasdag

Zondag 31 maart

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. het jeugdkoor
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering m.m.v. het jubilerend gelegenheidskoor
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering
- + 11.00 uur, 't Akkertje Vianen, eucharistieviering

Tweede Paasdag

Maandag 1 april

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen

Tweede Zondag van Pasen

Zaterdag 6 april

- + 18.00 uur, 't Akkertje Vianen, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 7 april

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering met samenzang
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. cantors
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

Derde Zondag van Pasen

Zaterdag 13 april

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 14 april

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering

Vierde Zondag van Pasen

Zaterdag 20 april

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 21 april

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

Vijfde Zondag van Pasen

Zaterdag 27 april

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 28 april

- + 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. het jeugdkoor
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering

Zesde Zondag van Pasen

Zaterdag 4 mei

- + 18.00 uur, 't Akkertje Vianen, eucharistieviering m.m.v. Vivace
- + 18.45 uur, Martinuskerk Cuijk, dodenherdenking

De viering van 19.00 uur komt te vervallen

Zondag 5 mei

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering met samenzang
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering m.m.v. cantors
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering
- + 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. koor Beugen
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering



Liturgische kalender



Hemelvaart van de Heer

Donderdag 9 mei

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. dames- en herenkoor Overasselt

Zevende Zondag van Pasen

Zaterdag 11 mei

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 12 mei

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, zondagviering
- + 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, **dodenherdenking** eucharistieviering, m.m.v. de Maasklanken



Feesten komende periode

Omwillen van de Goede Week wordt het feest van Maria Boodschap (25 maart) verplaatst naar 8 april.

Ma 8 april, Hoogfeest Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap

Do 11 april, H. Stanislaus, bisschop en martelaar gedachtenis

Zo 14 april, Derde Zondag van Pasen

Zo 21 april, Vierde Zondag van Pasen

Do 25 april, H. Marcus, apostel, feest

Zo 28 april, Vijfde Zondag van Pasen

Ma 29 april, H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, feest

Wo 1 mei, H. Jozef, de arbeider

Do 2 mei, H. Athanasius, bisschop en kerkleraar gedachtenis

Vr 3 mei, HH. Filippus en Jakobus, apostelen feest

Zo 5 mei, Zesde Zondag van Pasen

Do 9 mei, Hemelvaart van de Heer hoogfeest

Zo 12 mei, Zevende Zondag van Pasen

Ma 13 mei, H. Servatius, bisschop

Di 14 mei, H. Mattias, apostel feest

Zo 19 mei, Pinksteren hoogfeest

Ma 20 mei, Maria, Moeder van de Kerk gedachtenis

Pinksteren

Zaterdag 18 mei

- + 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering

Zondag 19 mei

- + 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, eucharistieviering m.m.v. koor Beers-Escharen
- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering - **Vormsel** m.m.v. Creation
- + 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, **Pinksterfeest** zondagviering
- + 10.30 uur, Martinuskerk Katwijk, eucharistieviering m.m.v. de Maasklanken
- + 11.00 uur, MFA De Valuwe, eucharistieviering

Tweede Pinksterdag - Maria Moeder van de Kerk

Maandag 20 mei

- + 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, eucharistieviering



Dagelijkse vieringen

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.

Op vrijdag 5 april en op vrijdag 3 mei is er van 19.00 tot 20.00 uur een Taizéviering met stilte, bezinning en zang. Deze vrijdagen is er géén aanbidding in de ochtend.

Op de andere vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering een rozenkransgebed.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur (m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen via de livestream die te vinden is op de website

www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere momenten wordt de viering ook uitgezonden via Omroep Land van Cuijk.



St. Martinus parochiekerk



H. Jozef Cuijk



H. Lambertus Beers



H. Antonius van Padua - Vianen



H. Agatha St. Agatha



H. Martinus Katwijk



H. Lambertus Linden



Derde Synode Bijeenkomst 21 maart

Op 21 maart was de laatste bijeenkomst in Linden over de synode. Het verslag en

meer informatie over de verdere gang van zaken volgen in de volgende nieuwsbrief.

Walking Dinner in Cuijk

Cuijk is weer een evenement rijker: het Walking Dinner. Via de website Walkingdinner.com kan men inschrijven voor een driegangendiner in drie verschillende restaurants. Tussen de gangen verzorgt een gids een rondleiding door het centrum van Cuijk. De gidsen zijn Cuijkse mensen die op allerlei plaatsen vertellen over de geschiedenis, met nadruk op verhalen en anekdotes. Een van de hoogtepunten is natuurlijk een bezoek aan de St. Martinuskerk. Men kan zelf de datum bepalen en met twee of meer mensen boeken. De kosten zijn € 64,95 per persoon en € 50 voor de gids, ongeacht de grootte van de groep.

Audiotour

Binnenkort is in de St. Martinuskerk van Cuijk een audiotour beschikbaar. Radwan Aden, Pim Daanen en Jean Henderson, leerlingen van het technasium van het Merletcollege, hebben deze audiotour gemaakt voor hun zogenoemde meesterproef. Middels een qr-code kunnen bezoekers van de kerk op hun eigen telefoon uitleg horen van en lezen over alle bezienswaardigheden in de kerk. De leerlingen hebben er met artificiële intelligentie voor gezorgd dat de informatie in vele talen te horen is. Een aanwinst voor onze kerk!

Tweede Paasdag koorvesper in Sint Agatha

Op maandag 1 april is er om 16.00 uur een koorvesper in de kloosterkerk van Sint Agatha: een viering tegen het vallen van de avond, met koormuziek uit verschillende christelijke tradities, maar vooral uit de Anglicaanse kerk. Het koor heeft een centrale rol met het zingen van mooie en goed uitgevoerde muziek. Ook is er een Bijbellesing, stilte en samenzang. Het thema van deze Paasvesper is 'de eerste dag'. De opstanding van Christus uit de doden wordt verbonden met de eerste dag, waarop licht en donker werden geschapen, het begin van leven.

De koorvesper wordt voor het tweede jaar georganiseerd door een groep van ervaren zangers en zangeressen, als eigentijdse vorm van het eeuwenoude getijdengebed in Klooster Sint Agatha. De vesper op Tweede Paasdag is de eerste van dit seizoen. Volgende vespervieringen vinden plaats op elke laatste zondag van de maand tot en met oktober.

VASTENACTIE

Vastenactie 2024

Doe mee en maak dromen waar!

Dit jaar is het Vastenactieproject 2024 gewijd aan gezinnen, een belangrijk aspect van ons familiepastoraat. Laten we samen de handen ineen slaan en gezinnen die het om diverse redenen zwaar hebben -sociaal of financieel- een dag vol zorgeloos plezier schenken!

Ons doel? Gezinnen naar de magische wereld van de Efteling brengen, waar geluk en avontuur samenkomen. Maar laten we eerlijk zijn, zo'n dagje uit is niet goedkoop. Via het bisdom 's-Hertogenbosch hebben we 175 toegangskaartjes ontvangen, inclusief vouchers voor lekkernijen in het park. Het feest is al begonnen, maar we hebben uw hulp nodig om het compleet te maken! We willen niet alleen toegang bieden, maar ook zorgen voor het vervoer, iets lekkers voor onderweg, lunch en avondeten. Een dag waar gezinnen kunnen genieten, lachen, zorgen vergeten en onvergetelijke herinneringen creëren.

Ons streefbedrag is €18.000, waarvan €10.000 al is gedekt door de entreekaartjes en vouchers. Nu roepen we op tot actie tijdens deze vastentijd! Laten we samen het resterende bedrag van €8.000 inzamelen en deze dag van vreugde mogelijk maken. Dit project is een gezamenlijke inspanning met de parochies uit het dekenaat Cuijk-Boxmeer-Gemert, de Parochiële Caritas Instellingen en eventuele andere gulle sponsors. Doe mee en geef gezinnen de kans op een dag vol levensvreugde!

Samen creëren we een leefbaar bestaan!
#VastenActieEfteling #SamenSterk

Uw bijdrage is mogelijk via de collectebussen in de kerken en geloofsgemeenschappen, via de QR-code of via bankrekening NL 67 RABO 0177 493 232 t.n.v. R.K. parochie H. Martinus o.v.v. vastenactie.





Rondom de Martinustoren Cuijk

Met enige regelmaat is een grote drukte op de pastorie: eerste communie, vormsel, ouders en kinderen, koren, familiepastoraat, bestuur en werkgroepen en ga zo maar door. Over diverse activiteiten leest u meer elders in het parochieblad.

Kerkwachten

Vanaf de Meivakantie wordt de kerk weer opengesteld voor bezoek. Met de bestaande groep kerkwachten willen we dat weer mogelijk maken, maar we zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen om de kerk zoveel mogelijk te kunnen openen. Heeft u zo nu en dan een paar uurtjes tijd, dan helpt u ons bijzonder! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiekantoor (0485.312555, info@martinuscuijk.nl).

Een paar bijzondere activiteiten willen we graag met u delen:

Serverijn orgeldag 2024

Op 14 april aanstaande is er een Severijn-orgeldag in de St. Martinuskerk van Cuijk. Het beroemde Severijn-orgel, de Parel van Brabant genoemd, staat dan in de spotlights. Dit prachtige barokorgel is op die middag onder leiding van Tineke Steenbrink te bespelen. De kerk is van 13:00 tot 18:00 open. Iedereen met enige orgel-ervaring en liefde voor het instrument is van harte welkom. De inschrijving om het orgel te bespelen is helaas al vol, maar u bent natuurlijk altijd welkom om te komen luisteren! Neem je familie en vrienden mee: de kerk is groot genoeg en er is koffie en thee. Om 20:00 uur wordt de SEVERIJN ORGELDAG 2024 afgesloten met een feestelijk concert door onze organiste titulair van het Severijnorgel: Tineke Steenbrink.

Walking dinner Cuijk

Vanaf 1 april is het mogelijk om in Cuijk een walking dinner te bestellen, waarbij ook een kort bezoek aan de Martinuskerk en Cuypers-kerkhofkapel op het programma staan. In drie restaurants wordt gegeten en tussendoor is er een bezienswaardige rondgang door Cuijk met een eigen gids. Voor meer informatie: <https://www.walking-dinner.com/nl/stad/cuijk/>.

Rondleiding-app

Enkele jaren geleden hebben leerlingen van het Merletcollege als eindopdracht een rondleiding op tablet gemaakt voor de Martinuskerk. Dit jaar zijn er leerlingen die als eindopdracht van het Technasium een app aan het ontwikkelen zijn die je kunt downloaden op je telefoon en waarmee je zelf een rondleiding kunt beluisteren en zien. Ze zijn met de laatste loodjes bezig, waarbij drone-

opnames in de kerk nog op het programma staan. Maar ze zullen door moeten werken want op 2 april wordt de app gepresenteerd. In een volgende uitgave zullen we er meer over kunnen vertellen.

Contactgroep rondom de Martinustoren.



Rondom de Jozefkerk

Op 17 maart jl. was in de geloofsgemeenschap van de H. Jozef de jaarlijkse Jozefviering, met de huldiging van de jubilarissen. De viering werd opgeluisterd door DieTwee, Peter Hendriks en Lucie Soer en werd voorgegaan door pastoor Lamers.

Anita van den Berg opende de viering met een welkomstwoord voor iedereen en met een gedicht als dankjewel aan alle vrijwilligers. Het gaat als volgt:

*Als je met heel je hart
Steeds voor anderen klaarstaat
Dan heb je zeker begrepen
Waar het, in het leven, echt om gaat.
Niet om rijkdom of om macht
Maar om liefde en samen leven
Zomaar wat warmte vanuit je hart
Aan een ander geven.
Nee, het leven draait niet om aanzien
Niet om dingen of om spullen
Maar om elk hart, groot of klein,
Met warmte en liefde te vullen.*

Zoals gewoonlijk werden er aan het einde van de viering weer een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zoals Anita zei: Eenmaal besmet met het Jozefvirus kom je hier niet zo maar van af. En dat geldt voor ons allemaal. Een van de jubilarissen moest helaas verstek laten gaan: **Annette Leers**. Zij is al ruim 25 jaar vrijwilliger van de voormalige parochie H. Jozef, als lid van Crescendo, als voorganger in de woord- en communievieringen en ook nu nog als lid van de bloemengroep. Daarnaast brengt zijn de Mantel rond en is zij lector. Annette kennen we ook door haar vele werk rondom de Pater Pio Stichting, haar creativiteit en lekker koken/bakken zette zij in en ze verkocht de gemaakte producten voor dit goede doel. De contactgroep gaat zo snel mogelijk op visite bij Annette om de kaars, de oorkonde en de cadeaubon af te geven en de beste wensen namens de geloofsgemeenschap.





Tiny Pitty is een hele bezige bij die vele kilometers per voet aflegt. Zij houdt van actie en zorgt voor het vele poetsen van het koperwerk. Dit moet glimmen! Zeker toen de MFA nog een kerk-functie had, heeft Tiny menig uur doorgebracht op de pastorie en in de kerk. Wat velen niet weten, is dat Tiny eerder ook in het parochiebestuur heeft gezeten en als een van de eerste betrokken is geweest met het opzetten van de avondwakes. Dit onder leiding van wijlen pastor vd Acker. Tiny heeft net zoals Annette ook parochieblaadjes rondgebracht en gezinsbijdrages opgehaald of brieven voor de kerkenbalans.

Tiny was en is nog steeds een trouwe bezoeker, samen met haar man, van de eucharistievieringen. Ze zit dan altijd op dezelfde plaats. Dat was ook zo toen dit nog de Jozefkerk was. Altijd bij binnenkomst rechts, uiterste schip, niet helemaal vooraan. Helaas laat ook haar gezondheid haar in de steek. Helaas betekent dat dat zij met deze 'huldiging als vrijwilliger' ook afscheid neemt als actief vrijwilliger voor de Jozef-gemeenschap. Tiny blijft nog wel actief voor de Martinusparochie. Ze blijft, zolang de gezondheid het toelaat, kerkenbalans brieven en andere correspondentie in Cuijk-Centrum, waar ze nu woont, bezorgen bij de parochianen.

We danken Tiny van harte voor meer dan 40 jaren trouwe inzet voor onze kerk/geloofsgemeenschap Jozef en voor haar inzet voor de Martinusparochie. Wij wensen haar en haar echtgenoot nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.

De derde jubilaris is eveneens 40 jaar als vrijwilliger verbonden aan de Jozefgemeenschap/Martinusparochie. **Harry** is in feite onze Hoffotograaf. Wie kent Harry niet? Harry is altijd in de weer met film- en videocamera, analoog en/of digitaal fototoestel.

Menig (speciale) viering heeft hij vastgelegd op video of foto. Harry heeft altijd een goede neus gehad voor het maken van mooie foto's /video's zodat onze kleinkinderen later kunnen zien hoe het er vroeger aan toe ging en hoe het eruit zag. Het vastleggen van de laatste maanden van de Jozefkerk heeft hij perfect gedaan en ook de laatste eredienst heeft hij vastgelegd.

Naast al dat (sociaal) mediagedoe is Harry een mens van vlees en bloed die met iedereen een praatje maakt. Face



to face, wijkgenoten in de ogen kijkend en aanvoelen wat er speelt. Op die manier was Harry een antenne om door te geven wat er leeft in de wijk/geloofsgemeenschap. Dank hiervoor Harry. Voor je expertise en inzet op mediagebied en natuurlijk met het meedenken met ons als geloofsgemeenschap in de klankbordgroep en rondbrengen van de Mantel/Kerkebalansbrieven en andere correspondentie. Ook Harry ontvangt een oorkonde, kaars en cadeaubon en chocoladehartjes als dankjewel voor zijn jarenlange inzet. En natuurlijk blijven we graag gebruikmaken van Harry's talenten.

Tijdens de Jozefviering hebben wij ook stilgestaan bij het afscheid van Peter Hendriks en Lucie Soer als actieve vrijwilligers van de Jozefkerk/ Jozefgemeenschap.



Lucie had al eerder aangegeven te zijn gestopt als vrijwilliger en Peter gaf dit begin dit jaar aan. Het doet ons allen pijn in ons hart omdat zowel Lucie als Peter heel veel voor de parochie/kerk hebben betekend. Wij zijn dan ook dankbaar voor alles wat ze gedaan hebben.

Het gaat te ver om alles te memoreren maar enkele zaken willen wij de revue laten passeren:

Lucie was als klein kind al betrokken bij de kerk. Samen met juffrouw Jo heeft Lucie parochieblaadjes gevouwen met behulp van een houten plankje. Lucie is zeer actief geweest met het kinderkoor en de koren Seolto en Crescendo. Daarnaast heeft Lucie in diverse werkgroepen gezeten, maakte ze jarenlang gezinsvieringen en was ze lid van de klankbord- en contactgroep en heeft ze veel werk verricht rondom de overgang van de Jozefkerk naar de MFA. Daarna is Lucie het gezicht geworden, en dat is ze nog steeds, van de MFA.

Peter heeft vorig jaar gevierd dat hij ruim 25 jaar vrijwilliger was in onze gemeenschap. Peters kwaliteiten liggen met name op het terrein van muziek. Als dirigent, leider van o.a. kinderkoor en Crescendo heeft Peter ervoor gezorgd dat menig viering muzikaal werd begeleid. Daarnaast was Peter 'de technische man', had kennis van de digitale wereld en zette zijn 'voelhorens/antennes' in. Niet alleen voor de Jozefgemeenschap maar voor de gehele wijk. Peter heeft net zoals Lucie menig uur gestoken in de transitie van het kerkgebouw naar het wijkgebouw/MFA dat het nu is geworden. Peter was betrokken door deelname aan diverse werkgroepen, klankbord- en contactgroep. Zo gaf hij door wat hij hoorde in de wijk en



waar o.a. het pastoraalteam in zijn ogen 'actie diende te zetten'. En wat zeker niet onvermeld moet blijven: Peter is de bakker van de parochie.

Dit gaan we missen; we respecteren de keuze en nemen dan ook met pijn in ons hart afscheid van hen. Als dank voor een bos bloemen voor Lucy en cadeaubon en voor Peter 'iets lekkers' en eveneens een cadeaubon.

Na de viering was er voor iedereen een kopje koffie/thee met iets lekkers, gebakken door Peter. Het was heerlijk!

Bijeenkomst voor ouderen en zieken

Op 23 maart vond in de MFA aan het Kees Michelseplein in de wijk de Valuwe een bijeenkomst plaats, met name georganiseerd voor de ouderen en zieken uit de geloofsgemeenschap. Maar aangezien het ook de zaterdag voor Palmzondag was en er op zondag geen viering zou zijn, waren ook alle anderen van de geloofsgemeenschap H. Jozef uitgenodigd.

Om 14.00 uur was er eerst een eucharistieviering, waarin de palmtakjes werden gewijd en uitgereikt.

Daarna volgde een gezellig samenzijn, met een hapje en een drankje, verzorgd door de mensen van de MFA. Tijdens dit samenzijn werd er ook een kleine quiz gedaan, met o.a. vragen over de geschiedenis van de parochie H. Jozef en over Cuijk. In de groepjes werd enthousiast gediscussieerd over de correcte antwoorden en de winnaars konden een zakje eitjes naar keuze mee naar huis nemen. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, voor velen voor herhaling vatbaar!



Rondom de toren H. Agatha

De contactgroep is op zoek naar enkele vrijwilligers voor het onderhouden van de groenvoorziening op ons kerkhof. Het betreft voornamelijk schoffelen en aanharken gedurende 2 uurtjes. We doen dit elke 1e dinsdagochtend van de maand.

Heb je interesse om mee te helpen?

Neem contact op: Jan van Es 0485-314396 of 06-46277089 per email: pm.sintagatha@gmail.com



Rondom de Martinustoren Katwijk

*'t Is Pasen, zei de vink
en zong een liedje van plezier,
en de merel op het dak,
in zijn beste zwarte pak,
zong ook al dat het Pasen was
van tiere liere lier,
en de klokken klinken luid
boven alle vogels uit:
't Is Pasen, al-le-lu-ia.*

Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn. De eerste regel uit het lied van Jongerius. Wat zouden we dit graag met Pasen werkelijkheid zien worden. Maar ik ben bang dat het een utopie is. We proberen te genieten van de merel op het dak en de bloemetjes in de wei. Van de mensen om ons heen en we zijn dankbaar voor de grote en kleine dingen. Op 31 maart Pasen (de eerste volle maan in de lente) begint de zomertijd. Om 9.30 u. Paasviering m.m.v. Koor "de Maasklanken" en alle 2e en 4e zondagen van de maand om 9.30 u vieringen in Katwijk.

De planning voor de meimaand is rond. Het overzicht t/m Pinksteren vindt u in de liturgische kalender. U ziet elke zondag is hier in Katwijk tijdens de meimaand om 10.30 u. een viering met 'n koor uit de omgeving. Gedurende de zondagen in de meimaand is de kerk in de middag enkele uren geopend.

Zondag 26 mei 10.30 u. m.m.v. Vivace Vianen. Na de viering zingt het koor nog enkele Marialiederen. Fietsbedevaart uit Elst van de Maria Magdalena Parochie.

Heer,

*U liet uw moeder achter
om in ons hart en in ons geloof
dichtbij te zijn.*

*Moge zij voor ons zorgen
en ons beschermen op onze wegen.*

*Moge zij leerlingen van ons maken,
zoals zijzelf ooit was.*

*Moge zij met haar zachtheid
en haar vrede ons de weg wijzen.*

Amen.

Paus Franciscus 2013



Rondom de Lambertustoren Linden

Op weg naar Pasen

Hoewel in de natuur nog niet iedereen het er mee eens is, weten we dat de winter bijna is uitgespeeld en dan zal de lente zich voorzichtig vaker laten zien. Bijna vanzelfsprekend dient het Paasfeest zich in deze periode aan. De liturgie in onze kerken draagt nu nog de kleur paars en heeft het over duister en donker. Op zondag 31 maart 2024 ontsteken we het Licht eerst bij grote Paaskaarsen als symbool van de verrezen Christus en daarna dragen we die lichtjes en de warmte in onszelf mee in onze harten en huizen.

Onze Lambertus Geloofsgemeenschap heeft er al jaren voor gekozen om de hele liturgie van de Goede Week te volgen. We kiezen daarbij zoveel mogelijk voor inspirerende teksten die herkenbaar zijn voor iedereen. Daarbij is de sfeer van het eeuwenoude kerkje een extra ondersteuning, verzorgen we samen teksten en liederen en breken we met elkaar het brood, zoals dat gebeurde in de Herberg van Emmaüs. Zo'n Herberg willen we zijn voor iedereen die in het leven op zoek is naar zin.

Onze diensten in de Goede week

U bent van welkom.

Lambertus in de kou

Sinds november 2023 is de verwarming van onze kerk kapot. Al die weken door hebben we ons moeten behelpen met een geleende elektrische 'heater' voor de ergste kou, dikke jassen en wat dekens. De daardoor ook ontstane vochtproblemen zijn we te lijf gegaan met een bouwdroger. We zijn de winter doorgekomen dankzij de inzet van veel vrijwilligers, maar we blijven hopen op een oplossing. Misschien is het goed om te bidden tot de heilige Martinus, die al met het schenken van een halve mantel heilig werd verklaard. Heilige Martinus laat collega Lambertus niet in de kou staan!

Jubileum Gelegheidskoor

Op zondagmiddag 17 maart om 14.00 uur verzorgde het Gelegheidskoor van de Lambertuskerk in Linden een Jubileumconcert bij gelegenheid van haar 25 jarig bestaan. De inmiddels overleden pastor Piet Vermeeren kwam in het najaar van 1998 met het initiatief een koor op te richten voor de kerkelijke vieringen op hoogtijdagen. Kerstmis 1998 was het begin!

Al die jaren waren dirigent Joost Angenent en organist Ton Keijzers de bezielende krachten achter de vele muzikale bijdragen aan de liturgie. Met een relatief kleine groep toch een hoogwaardige bijdrage leveren aan de liturgie op vooral Kerstmis en Pasen, dat was en is nog steeds de uitdaging voor het koor.

De waardering voor het hoge niveau van de zang en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van velen uit de gemeenschap om deel te nemen aan het kerkelijk leven in het dorp, houdt de groep al die jaren overeind.

Het is dan ook volkomen terecht dat er aandacht was en is voor dit Jubileum, waaraan op verzoek van Joost Angenent zelf, medewerking werd verleend door Gemengde Zangvereniging Vivace uit Vianen dat onder leiding staat van Loes Hendriks - Wijnhoven. Ook mezzosopraan en operazangeres Deirdre Angenent heeft haar bijdrage geleverd. De Lambertus Geloofsgemeenschap Linden is het koor, de dirigent en de organist dankbaar voor hun geweldige bijdrage aan de liturgie in ons kerkje.

Terugblik op het 400-jarige jubileum van de klok

Rond de jaarwisseling hebben we dit jubileum met medewerking van het gilde gevierd. Het gelegenheidsgedicht dat ook in Rond De Lindense Toren stond is een bijvende herinnering:

De klok van Linden

*Het is geen gewoon geluid als ik heb ge-luid
Hoor het klokgelui: Ik lui, ik lui, ik lui,*

*In zestien honderd vier en twintig ben ik opgehangen
In de toren van de kerk in Linden net als ik van
Sint Lambertus,*

*Wie honderd vijftig jaren voor mij diensten deed,
dat weet ik niet*

*Maar ik deed het vier keer honderd jaar
het hele en het halve uur,*

*Het angelus na de klok van twaalf totdat
men het niet meer nodig vond.*

*Elke dode bracht ik twee keren met de eeuwigheid in
verband opdat ook de levende er even stil bij stond.*

*Het is geen gewoon geluid als ik heb ge-luid
Hoor het klokgelui: Ik lui, ik lui, ik lui,*

*Vanuit de hoogte zag ik als eerste het gevaar
Van het hoge water of een aanval van rover of gespuis
Het Gilde redde op mijn teken de weduwe of het vee*

*Elk jubileum of feest: ik luidde het begin of het eind
Ik was en ben nog uw herinnering aan wat komen gaat
Maar of u bad of bidt en het tijf tijdig keren kon of kan
Het is niet aan mij om u de richting aan te geven
Vanuit de hoogte ben ik enkel bode van de Heer.*

*Mijn werk deed ik trouw telkens als
de klokkenluider het vroeg
Zonder klokkenluider was mijn leven
stil en zonder tijd om stil te staan.
JvdB*



Contactgroepen Rondom de Torens

Rondom de Martinustoren - Cuijk

Maarten Hermens	06 - 43138081
Henriëtte van de Lockant-Heiltjes	06 - 30419215

Rondom de Jozefstoren - Cuijk

Anita van den Berg	06 - 11340342
Annemarie Emmen	06 - 18386375
Denise Hendriks	
Theo Roelofs	06 - 14982090

Rondom de Lambertustoren - Beers

Harry van Haren	0485 - 314333
Tiny Josemanders	0485 - 317936
Wilma van Daal	0485 - 313871
Mickey Nuijs	0485 - 318725

Rondom de Antoniustoren - Vianen

Truus Hofmans	0485 - 316228
Nel van Echtelt	0485 - 313694

Rondom de Agathatoren - St. Agatha

Thea Hermans	0485 - 315892
Gerard Smits	0485 - 316066

Rondom de Martinustoren - Katwijk

Ria van Kempen-Jeursen	0485 - 317612
------------------------	---------------

Rondom de Lambertustoren - Linden

Jan van den Broek	0485 - 322819
Mien Heijnen	0485 - 316272
Herman van Rhee	0485 - 315904
Ton Keijzers	0485 - 384067



Parochiestatistiek

Vanwege de privacy wetgeving zijn wij genoodzaakt om levende personen toestemming te vragen om hun namen te publiceren in de parochie-media. Doordat wij niet van alle personen hiervoor bericht ontvangen hebben of toestemming gekregen hebben, kunnen wij slechts een gedeelte van de namen bij de parochiestatistiek opnemen.



*Vanuit onze kerken
hebben wij afscheid
genomen van:*

Christien van den Bosch - Theunissen
Ria Peters - Gielissen
Thea Nagtzaam - Wennekers
Cecile de Quaij - van Wessem





De Mantel in beeld

